

Een blik in de toekomst



Ons boek heeft slechts ten doel u aan het denken te zetten. We beseffen dat we nog slechts weinig weten. God zal voortdurend meer aan u en aan ons openbaren. Vraag Hem in uw ochtendmeditatie wat u die dag zou kunnen doen voor iemand die nog ziek is. De antwoorden zullen komen wanneer u uw eigen leven orde op is. Maar het ligt voor de hand dat u niet iets kunt geven wat u niet bezit. Zie er op toe dat uw verhouding met Hem goed is, en er zullen grootse dingen gebeuren voor u en talloze anderen. Dit is de grote Werkelijkheid voor ons.

Vertrouw uzelf toe aan God, zoals u God begrijpt. Geef uw tekortkomingen toe aan Hem en aan uw naasten. Ruim de puinhopen van uw verleden op. Schenk overvloedig aan anderen van wat u ontdekt, en sluit u bij ons aan. We zullen u ontmoeten in de Gemeenschap van de Geest en u zult zeker sommigen van ons tegenkomen als u voortzwoegt op het Pad naar een Blijde Bestemming.

God zegene U en behoede U – tot dan!

OVERGENOMEN VAN ALCOHOLICS ANONYMOUS, PAGE 164, MET TOESTEMMING VAN A.A. WORLD SERVICES, INC.
OUR BOOK IS MEANT TO BE SUGGESTIVE ONLY. WE REALIZE WE KNOW ONLY A LITTLE. GOD WILL CONSTANTLY DISCLOSE MORE TO YOU AND TO US. ASK HIM IN YOUR MORNING MEDITATION WHAT YOU CAN DO EACH DAY FOR THE MAN WHO IS STILL SICK. THE ANSWERS WILL COME, IF YOUR OWN HOUSE IS IN ORDER. BUT OBVIOUSLY YOU CANNOT TRANSMIT SOMETHING YOU HAVEN'T GOT. SEE TO IT THAT YOUR RELATIONSHIP WITH HIM IS RIGHT, AND GREAT EVENTS WILL COME TO PASS FOR YOU AND COUNTLESS OTHERS. THIS IS THE GREAT FACT FOR US. ABANDON YOURSELF TO GOD AS YOU UNDERSTAND GOD. ADMIT YOUR FAULTS TO HIM AND TO YOUR FELLOWS. CLEAR AWAY THE WRECKAGE OF YOUR PAST. GIVE FREELY OF WHAT YOU FIND AND JOIN US. WE SHALL BE WITH YOU IN THE FELLOWSHIP OF THE SPIRIT, AND YOU WILL SURELY MEET SOME OF US AS YOU TRUDGE THE ROAD OF HAPPY DESTINY. MAY GOD BLESS YOU AND KEEP YOU - UNTIL THEN.