

Elfde stap gebed



Heer,
Maak mij tot bringer van Uw vrede
Dat waar haat is, ik liefde mag brengen
Dat waar onrecht is, ik de geest van vergeving mag brengen
Dat waar misverstanden zijn, ik oprechtheid mag brengen
Dat waar twijfel is, ik vertrouwen mag brengen
Dat waar wanhoop is, ik hoop mag brengen
Dat waar schaduwen zijn, ik licht mag brengen
Dat waar verdriet is, ik vreugde mag brengen.

Heer,
Geef dat ik eerder zal willen troosten dan getroost te worden
Wil begrijpen in plaats van begrepen te worden
Lief wil hebben in plaats van geliefd te willen zijn.

Want het is door het opgeven van zelfzucht dat je vind wat je zoekt
Door te vergeven dat je vergeven wordt
Het is door te sterven dat je ontwaakt tot Eeuwig Leven

Amen

We're Here and We're Free®

Approved Literature, Copyright 2009, Cocaine Anonymous® World Services Inc. In de geest van de 6^e traditie is C.A. niet verbonden aan kerken, sekten, politieke- of hulpverlenende instanties.