

***Als we elkaars hand vasthouden,
vormen we een cirkel van verbondenheid,
om te ervaren dat we dit niet alleen kunnen en hoeven doen
en we gebruiken het woord GOD –
maar iedereen is vrij
om daar de betekenis aan te geven die hem of haar aanspreekt,
zoals de kracht van een groep mensen die samen voor elkaar
krijgen wat hen in hun eentje niet lukt.***