

Elkaars hand vasthouden



Als we elkaars hand vasthouden, vormen we een cirkel van verbondenheid, om te ervaren dat we dit niet alleen kunnen en hoeven doen en we gebruiken het woord GOD – maar iedereen is vrij om daar de betekenis aan te geven die hem of haar aanspreekt, zoals de kracht van een groep mensen die samen voor elkaar krijgen wat hen in hun eentje niet lukt.

We're Here and We're Free®

Approved Literature, Copyright 2009, Cocaine Anonymous® World Services Inc. In de geest van de 6^e traditie is C.A. niet verbonden aan kerken, sekten, politieke- of hulpverlenende instanties.